

Vikinger i Västerås

TEXT: MARINA WALSTRÖM
FOTO: MALINKA PERSSON



Glöm det där med blodtörstiga och skitiga vildar i hornprydda hjälmar. När fotografen och jag trasslat oss fram till Lågan vid Frösåkers brygga möts vi av en leende och finklädad Ingrid Agerskans.

Ingrid påminner mer om ett skogsrå än om en viking. Men låt dig inte luras av hennes väna yttre. Under den vackra handbroderade linneklänningen döljer sig en riktig kämpe. Just nu kämpar hon för vikingatiden. Ingrid som ursprungligen är holländska född i Nya Guinea-Indonesien, har svårt att förstå att vi svenskar inte är mer stolta över vårt vikingaarv.

- Jag vill utnyttja Sveriges ordförandeskap i EU till att lyfta fram vikingatiden. Det är trots allt en del av vår historia, en del som väcker stor uppmärksamhet från andra länder. Om Ingrids planer går i lås kommer EU:s ledamöter under året att få möjlighet att segla vikingaskepp, helsteka gris och lära sig kvaddans. Ingrids fokus ligger till att börja med på svenska regeringen, svenska ambassader utomlands och företag. Det som erbjuds är alla typer av event med vikingatema. Antingen så kommer du till Frejasalen eller så kommer Vikingarna till dig.

- Jag samarbetar med en stor vi-

kingaförening vilket innebär att jag har världens största rekvisita-förråd och mängder med vikingatidsexperter till mitt förfogande. Vi packar

gärna båtarna fulla, seglar i väg och bygger upp en vikingaby för en helg. Båtarna är värda ett kapitel för sig. Trots att de ser tunga och otympliga ut är de förvånansvärt lätta att segla. I flottan finns mindre båtar som kan skötas av en till två personer och stora fartyg som kräver en manstark besättning. Här finns Langsveiger och Nöireven som var med i filmerna om Arn.

Medelstora Ragnvald kan segla snabbare än sin egen längd. Avsaknaden av entusiasm över detta faktum avslöjade genast min okunskap i ämnet. Vanligtvis så kan 12 meters segelbåtar maximalt segla i 12 knop. Men Ragnvald är klinkerbyggd så att luft kommer in under skrovet och därför blir han extra snabb. Så nu vet du det.

Snart kommer också världens längsta vikingaskepp att börja byggas vid Frösåkers brygga. 4400 spikar är precis beställda till det 30 meter långa skeppet. Det är fascinerande att tänka sig att vikingarna färdades så långt i denna typ av båtar. Men Ingrids nutida vikingar har också planer på långfärder. Närmast i tiden talas det om en seglats till Spa-

nien med skeppet Ragnvald. Och vore det inte häftigt att fortsätta till Nya Zeeland?

I Ingrids planer ingår också en nyuppsättning av teaterpjäsen "Trägudars land" efter Jan Fridegårds roman med samma namn. Regissören Michael Riise satte upp pjäsen för ett antal år sedan och både han och Ingrid tycker att det är dags att göra det igen. Ingrid håller som bäst på att leta sponsorer. Går allt som hon vill, så kommer Nobelpristagarna att få vikingaunderhållning i år.

Men nu är det hög tid för vikingarna i Frösåker att bege sig till sommarens bopplats i Sigtuna.

Mellan den 13 juni och 1 augusti kan du besöka Sigtuna Vikingaby för att prova på att leva som viking under en dag.

Ingrid Agerskans
www.lavendula.se

Sigtuna Turism
www.sigtunaturism.se/

